



*Van het concert des levens
krijgt niemand een program...*

Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Georgette VAN MOORLEGHEM

echtgenote van de Heer André VANASSCHE

geboren te Nukerke op 5 november 1945
en godvruchtig overleden te Gent op 3 juni 2006,
gesterkt door het Ziekensacrament.

André VANASSCHE, *haar echtgenoot;*

Alain en Caroline VANASSCHE-ROGGE, *haar kinderen;*

Lynn VANASSCHE,
Brecht VANASSCHE, *haar kleinkinderen;*

De families VAN MOORLEGHEM-VANDE WALLE
en VANASSCHE-PLETTINCKX.

danken u voor de blijken van medeleven en gebed.

Te vroeg ontvalt ons deze zorgzame vrouw. Maar onze gelovige dankbaarheid overstijgt onze droefheid. Dankbaar zijn we om veertig jaar gelukkig gezinsleven. Samen konden we veel werken en opbouwen.

Je was steeds een sterke vrouw. Je wijze, krachtige raad hield ons allen overeind. Innig was de band met de bejaarden die je verzorgd hebt en met je beste vrienden.

Nu vertrouwen we u toe aan de hemelse Vader, zeker van de voorspraak van O.-L.-Vrouw, dat je nu gelukkig leven mag in de Vrede van de verrezen Heer.

Samen zullen wij doorgaan, volgens je raad en met de kracht van ons geloof. In herinnering en gebed blijven wij voorgoed verbonden.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van het hoopvol weerzien. Amen.



Uitvaartverzorging Devos. Ronse.